

Föreningen stöds av

.....



Varbergs
Sparbank



2004 ÅRS
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
FÖR

VARBERGS
FORNMINNESFÖRENING

STYRELSEN HAR UNDER 2004 BESTÅTT AV:

| | |
|----------------------|---|
| ORDFÖRANDE: | ANDERS NYLÉN |
| SEKRETERARE: | MAUD ENQVIST |
| KASSÖR: | MARITA BENGTTSSON |
| LEDAMÖTER: | BENGT MELLGREN GÖRAN BENGTTSSON (VDI) BRITT-MARIE CARLSTEDT GUNNAR CARLSTEDT JARL-ERIK GUSTAVSSON |
| SUPPLEANTER: | LENA BERGLUND GÖRAN BENGTTSSON (VBG) |
| ÖVRIGA FUNKTIONÄRER: | |
| VALBEREDNING: | BENGT BENGTTSSON OVE JOHANSSON |
| REVISORER: | INGELA ANDERSSON KURT ANDERSSON |
| SUPPL. REVISOR: | SUSANNE STÅHLBERG |

Förenings styrelse tackar slutligen dess medlemmar för det gångna året och för att ni gör denna förening möjlig.

Vid tagentbordet:
Göran Bengtsson

då i synnerhet dess inlands äldre rutnät av vägar. Vandrigen gick längs en fornväg, från Grimeton, via Gödestad, Stenstorp och Ugglarp och som sedan slutar i Skällinge.



Olika slags vägtyper som förekommer, t ex terrassformade, hålvägar, parallella vägar visades upp, för en skara intresserade som mött upp, trots det regniga vädret!

Nästa föreläsning, i raden av andra, handlade

"Schamaner och mesolitiska hyddor". Föreläsare var Robert Hernek, en av arkeologerna från Riksantikvarieämbetet UV-Väst. Tyvärr kunde undertecknad inte närvara vid denna och texten blir också därmed något kortfattad.

Sista föreläsningen, och därtill årets sista evenemang, handlade om Hallands medeltid i ljustet av Gamla Köpstad. Föreläsare var Per Connelid som på ett mycket eminent maner belyste utvecklingen av gårdar och gårdsbruk bl a under den "mörka" medeltiden i Halland. Av Pers bedömning av de spår han uttolkar, att döma av, var den kanske inte så mörk och dyster som vi har fått lära oss.....

Föreningen har under det gångna året haft 6 st styrelsemöten samt 1 årsmöte.

Aktiviteterna under året har bestått av bl a föreläsningar, kulturminnesvandringar, resor, utgrävningar, inventering och kurser.

Årets första föreläsning var egentligen inte arrangerat av fornminnesföreningen utan Sällstorps hembygdsförening men vi gjorde dock reklam för den i programbladet. Föreläsare var fd länsantikvarie Lennart Lundborg och ämnet Hallands bronsålder. En intressant period i länets förhistoria som uppmärksammades redan på 1800-talet genom flera intressanta fynd som gjordes i landskapet.

Årsmötet genomfördes i sedvanlig ordning. Till ny ordförande valdes Anders Nylén eftersom vår förra, Lars Arvidsson valde att avgå. Kaffe och fralla serverades efter förhandlingarna.

Under våren slutfördes den arkeologikurs som startades redan under hösten 2003 och som då bl a behandlade grundkunskaper i föremålsbedömning och att sätta in dem i sitt rätta sammanhang.

Under två tillfällen fortsatte så kursen med inriktning mer på grävteknik, förberedelse, planering, inmätning mm. De inhämtade kunskaperna från kursen var bl a ämnade att tillämpas senare under våren vid den fortsatta undersökningen av "Bötttekärr" i Nöslinge. Mer om detta längre fram i verksamhetsberättelsen.

Årets andra föreläsning handlade om Varbergs Slott och fästnings historia eller egentligen om dess grundare och huvudperson, Greve Jakob av Norra Halland. En 12-1300-tals playboy och rumlare.....



Historien framfördes av arkeolog Eva Schaller-Åberg från UV-Väst.



Vårens kultur- miljövandring gick av stapeln i trakten av Rolfstorp där vi besökte "kända och okända" gravhögar och gravrösen från



fortsätta i takt med att medel sätts till.

I oktober var det dags för ytterligare en vandring i kulturens tecken. Britt-Marie och Gunnar Carlstedt visade upp lite delresultat från deras omfattande inventering av vårt förhistoriska vägsystem i länet, och



en hel del förarbete p.g.a. detta års vinterstorm.....

I augusti var det så dags för Arkeologins dag som detta år ägde rum vid båtmuseet i Galtabäcks hamn ivrigt påhejad av en enveten och ihållande blåst. Några av oss trotsade ändå detta där vi satt i det fria och knackade fram nya flintföremål medan vi bedömde de som besökare hade tagit med från sina "gömmor". Ett av de mest intressanta var en samling flintspån, avslag samt en del verktyg som kom ifrån Sibbarpstrakten. Åldern på dessa kan mycket väl härstamma från vår äldsta tid här på västkusten.

Årets andra kulturmiljövandring var i år ett samarbete mellan Hallands Medeltidssällskap och Galtabäckbåtens bygglag.

Vår eminente guide var kulturgeograf Per Connelid som visade oss runt bland huslämningar och gårdsbrunnar i den gamla hamnanläggningen och köpstaden Gamla Köpstad. Denna plats som säkert många av oss har letat efter mellan enbuskar och snår men som av ett vaket och tränat öga upptäcktes av Per får några år sedan.



Platsen har sedan upptäckten varit föremål för undersökning av ett team lett av Per och kommer sannolikt att

brons- och järnålder. Varndringen avslutades vid en av kommunens fornborgar där vi stannade till för fikapaus.



Studiefremjandets arrangerande av "Naturkraft" vid naturcentrum på Getterön blev, åtminstone för vår del, en succé. Vi ställde upp med föremålsbedömning där allmänheten visade upp sina "skattgömmor" samt visade hur man tillverkade pilspetsar med gammal flintteknik. Stundtals var det fullsmockat med besökare vid vårt tält.

I maj månad var det dags för vår bussresa till Danmark och Nationalmuseet i Köpenhamn. Ett knappt tjugotal intresserade medlemmar trotsade ett snålt vårväder för att kunna bese ett av Skandinavens mest kompletta museum. Här finns fantastiska samlingar från



alla förhistoriens epoker, där bronsåldern är ett av de främsta med sina enorma skatter av bronslurar och annat.

En resa bör alltid ha en bonus i bakfickan och så även denna!

På hemvägen gjorde vi ett stopp vid G:a Holte och dess lilla fina museum i Sollerød. Här finns en liten fin liten samling från de undersökningar som gjordes av boplatserna vid och omkring Vedbæk strax norr om Köpenhamn. Tidåldern är slutet av äldre stenålder och samlingarna kretsar kring liv och död i ett



stenålderssamhälle vilket återspeglas bland annat av en utgrävd gravläggning av en kvinna och hennes (?) barn, där barnet fick sin sista viloplats på en bädd av en svanvinge. Föreningen passade på med ett par nya inköp av böcker till vårt bibliotek. Glöm inte av att utnyttja vår möjlighet till utlåning av någon eller några av våra 60-tal arkeologiböcker.

En helg i början av juni fortsatte så vår undersökning av det som vi från början förmodade var en medeltida fornlämning i Böttekärr. Vi fick nu frilagt större de-



len av det stenlagda golvet samt gjorde tvärsnitt genom väggkonstruktionen. Profiliritningar, uppmätningar och insamling av de få föremålen som hittades samt studier av äldre dokument, bland annat i form av domstolsprotokoll, gjordes för att senare användas till rapportskriften.

Rapportarbetet är tyvärr inte slutfört ännu så skriften får vi vänta med ännu ett tag. Så mycket kan väl ändå avslöjas

att vår tolkning av det vi hittills kommit fram till, är att en av de funktioner som anläggningen haft har varit en av 1700-talets flera undagömda lönnbrännerier.

Mycket talar för att detta också är den sista funktionen den haft även om flera andra sannolikt har ägt rum innan bränneriepoken.

Tilläggas kan att rapportarbetet fortsatte ytterligare vid två tillfällen under senare delen av året.

Skall ytterligare undersökningar utföras uppstår

